

*Zo sterk, maar toch zo broos
nemen we afscheid van*

Voor altijd en eeuwig in ons hart

Mevrouw

Julia De Mul

weduwe van de heer

Louis Puylaert

Geboren te Sint-Niklaas op 29 juni 1932
en zachtjes van ons heengegaan in het AZ Klina
te Brasschaat op 4 januari 2024, omringd
door de genegenheid van haar familie.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met afscheid
te nemen van Julia in de aula van Afscheidshuys Goossenaerts
op **donderdag 11 januari 2024 om 11.00 uur**, aansluitend
vertrouwen we haar as toe aan de strooiweide
op de begraafplaats van Gooreind, Mansionstraat.

Samenkomst aan het Afscheidshuys
Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel vanaf 10.30 uur.

Dit melden u met stil verdriet:

Bonny en Nadine Van Overschelde - Pyl
Clint

Urbain Pyl

Tom en An, *Ferre, Thor*
Bart en Steve

Nico en Julie, *Arthur, Lily-Roos*

pluskinderen van Urbain

Tom en Peggy, *Kyano*

Kris en Christel, *Stefanie, Lynn, Jaimi*

Werner en Linda Carvers - Pijl

Nathalie en Philippe, ☀

Natascha en Bob, Katharina, Lara

Nick en Katelijne

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar neven en nichten.

De families De Mul, Pijl en Puylaert.

Met dank aan huisarts E. Van Reusel, Revalidatie De Mick
alsook het ganse team van A.Z. Klina voor hun warme zorgen.

KOESTER DE MOOIE MOMENTEN.

Rouwadres: Familie Julia De Mul
p/a Afscheidshuys Goossenaerts
Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel.
Digitaal condoleren via afscheidshuys.be